

המדינה, האומה, היהודי לאחר הפוסט-ציונות



ביום רביעי ה-13 למרץ 2019
מ-18.00 עד 22.00,

בבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 26, תל אביב.

דמי כניסה 30 ש"ח, מספר המקומות מוגבל

הירשמו עכשיו :

contact@dialogia.co.il

האנטי-ציונות התקיימה בעולם היהודי מאז ראשית הציונות. אך דבר אחד הוא לערער על לגיטימיות הציונות בשעה שאין עדיין מדינה, ודבר אחר הוא לערער עליה כאשר מדינה כזאת אכן קיימת ומתמודדת נוסף לכל עם אויבים רבים. הפוסט-ציונות פתחה את הדיון הזה בתוך מדינת ישראל והציונות, בתקופה שבה המדינה נחלצה מלוגיקה של הישרדות.

באיזה מבט אפשר להסתכל על התופעה הזאת ממרחק של שנים אחדות? בה בעת, כיצד להבין את משמעותה מן ההיבט של התפתחות החברה הישראלית? של מה היא התסמין?

האם היא באה לערער על היכולת, הלגיטימיות, היעילות של העם היהודי, או שמא העם הישראלי בלבד, לכוון ריבונות לאומית? האם היא מעמידה בסימן שאלה את המדינה בכללה או את המדינה היהודית (ואף מדינת ישראל)? מה נאמר בה על המדינה? ועל היהודים כעם או כזהות? ועל האומה הישראלית? ועל הדמוקרטיה בכללה?

כל המרצים בכנס זה כתבו על השאלות האלה. הם ידונו בתסמין כמו גם בטיעון ובאתגרים הרחבים יותר של משבר הזהות הרב-ממדי שפגע בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות, וכן בהשפעתה בזירה הבינלאומית (הרוחשת בעצם הימים האלה), שהיא תיבת התהודה העיקרית שלה.

הכנס יוזם על ידי

 Dialogia
דיאלוגיה


פוליטיקה יהודית
צוות חשיבה

<http://dialogia.co.il/>

תכנית הערב

17.45-18.00: קבלת פנים

18.00-18.10: מבוא: עידן ה'פוסטים'

- שמואל טריגנו *

18.10-19.50: חשבון הנפש של משבר

- יואב גלבר: אנטי-ציונות ופוסט-ציונות: פרספקטיבה הסטורית
- אלחנן יקירה: אחדות ההפכים: אנטי-ציונות של השמאל ושל הימין
- טוביה פרילינג: השיח הפוסט-ציוני סביב סוגיית 'בן גוריון והשואה
- דניס שרביט: פוסט-ציונות מחוץ לישראל: מכשיר של דה-לגיטימציה או של התפייסות *

19.50-20.20: כיבוד

20.20-21.35: אתגרים ופרשנות

- יורם חזוני: מדינת הלאום של העם היהודי
- שמואל טריגנו: פוסט-מודרניות: האתגר הדמוקרטי והזהותי *
- רחל ישראל: הפוסט-ציונות הישראלית: כמה הרהורים *
פסיכואנליטיים

21.35-22.00: דיון וסיכום

* תרגום סימולטני מצרפתית לעברית.

המרצים:

- **יואב גלבר**, היסטוריון של תולדות היישוב ומדינת ישראל, פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת חיפה. בין ספריו האחרונים: *הזמן הפלסטיני* (2018), *התשה: המלחמה שנשכחה* (2017), *היסטוריה, זיכרון ותעמולה* (2007), *קוממויות ונכבה* (2004).
- **יורם חזוני**, נשיא מכון הרצל בירושלים. הוא היה הנשיא הראשון של מרכז שלם, ראש הפרויקט של ה-John Templeton Foundation בתיאולוגיה פילוסופית יהודית. מחבר של *The Jewish State. The struggle for Israel's soul* (2000), *The Philosophy of Hebrew Scripture* (2012), *The virtue of nationalism* (2018).
- **שמואל טריגנו**, פרופסור אמריטוס (אוניברסיטת פריז), יסד עם מקס בן חמו עמותת דיאלוגיה, מחברם של עשרים וחמישה ספרים, בפרט *ערעורה של ישראל* (2002), *האידיאל הדמוקרטי במבחן השואה* (2009), *גבולות אושוויץ* (2017), בקרוב *המדינה היהודית החדשה*.
- **אלחנן יקירה**, פרופסור אמריטוס במחלקה לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי עיסוק עיקריים: הפילוסופיה של המאה ה-17 (בעיקר דקרט, שפינוזה ולייבניץ), פילוסופיה פוליטית, פנומנולוגיה. בשנים האחרונות – עיסוק אינטנסיבי למדי בשאלות הקשורות לאנטישמיות המודרנית, לאנטי-ציונות, וכן – השואה והמחשבה הפילוסופית אודותיה.
- **רחל ישראל**, פסיכואנליסט. כיהנה כנשיאה של מחקרי פריד-לקאן ישראל-צרפת ומזכירה כללית של העמתה לויקטימולוגיה "יצחק". תירגמה *יהודי ספרד בימי הביניים* (1980), פרסמה מאמרים רבים.
- **טוביה פרילינג**, פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון. בין השנים 1993 - 2001 שימש כראש מכון בן גוריון באוניברסיטת בן גוריון, ובין השנים 2001-2004 כגנז המדינה. פרופסור פרילינג שימש עוד כאחד משלושת סגניו של אלי יזל בוועדה בינלאומית לחקר השואה ברומניה. ספרו האחרון: *מי אתה לאון ברז'ה? סיפור של קאפו יהודי באושוויץ, היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון*.
- **דניס שרביט**, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. מחקריו עוסקים בהגות ציונית ובמדינת ישראל וכן בהגות צרפתית בת זמננו. בין ספריו האחרונים בצרפתית: *Israël et ses paradoxes*, 2018. בעברית הוא ערך את קובץ המאמרים של אלבר קאמי: *רשימות אלג'ריות* (2015). יחד עם פרופ' אביעד חפץ ערך קובץ מסות פוליטיות וחברתיות מאת הפילוסופית סימון וייל.